

PIETER VAN OUDHEUSDEN
INGE BOGAERTS

Toen mijn vader een **reus** was

 LANNOO







Toen ik het leven van mijn vader binnenviel, was hij een reus.
Hij was te groot voor het kleine huis waarin ik woonde.
Hij had een kin vol struikgewas en luidruchtige voeten.
Zijn reuzenarmen waren de beste knuffelarmen die ik kende.



Op zijn schouders droeg mijn vader me rond.
Ik zag de hele wereld: de mensen, de straten,
de bossen en in de verte de zee.



'Je bent nu groter dan ik!' riep hij dan, en hij lachte.
Zijn lach bulderde als onweer in de bergen.
Mijn lach rinkelde als los geld dat
uit zijn broekzak op de grond viel.







Mijn vader wierp me in de lucht, en weer, en weer.
Zonder vleugels vloog ik door de hemel.
Hij wees me de sterren en de sterrenbeelden.
Grote Beer en Kleine Beer.



Met dank aan Geert V. en Annette S.

www.lannoo.com

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016



Tekst

Pieter van Oudheusden

Illustraties

Inge Bogaerts

Vormgeving

Leen Depooter – quod. voor de vorm.

D/2016/45/325 – NUR 274 – 978 94 014 3564 2

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.