

PHILIP WAECHTER

Kamperen!

VERTAALD DOOR
EDWARD VAN DE VENDEL



Vakantie!



Eindelijk niet meer naar school. Zes weken zonder klassendienst en zonder huiswerk – en met een heerlijk reisje met de tent!



's Middags deden we wat we na de laatste schooldag altijd doen – inpakken.





Niet te geloven, ook dit jaar paste alles in de auto.



Maar natuurlijk vergaten mijn vader en moeder ook nu weer iets belangrijks, en moesten we alsnog terug.

Kamperen aan zee is super. Wel jammer dat de zee zo ver weg ligt.



Op de camping weet ik inmiddels de weg...



Maar na tien uur rijden is de grootste uitdaging altijd: het opzetten van de tent. Daarbij krijgen alle ouders altijd ruzie. Op zo'n moment moeten de kinderen bemoedigend ingrijpen.



Het is natuurlijk van groot belang om de juiste kampeerplek te kiezen: niet te veel zon, genoeg schaduw, een mooi uitzicht, en ver genoeg van de wc's. Perfect.

