

YOUCAT

Jongerenbijbel



YOUCAT

Jongerenbijbel

Met een woord vooraf
door Paus Franciscus

 | LANNOO

 ROYAL JONGBLOED

KATHOLIEKE
KBS
BIJBELSTICHTING

www.lannoo.com
www.royaljongbloed.nl
www.youcat.org
www.rkbijbel.nl

Deze uitgave is een co-editie van Uitgeverij Lannoo, Tielt
en Uitgeverij Royal Jongbloed, Heerenveen
in samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting, Breda.

Oorspronkelijke titel Y-Bibel, Jugendbibel der Katholischen Kirche
Met een woord vooraf van Paus Franciscus
Oorspronkelijke uitgever © 2015 YOUCAT Foundation GmbH, Königstein
im Taunus Sole shareholder of the YOUCAT Foundation is the International
Pontifical Foundation Aid to the Church in Need (ACN) in Königstein
im Taunus, Germany.

All rights reserved. The use of the brand is carried out with the consent
of the YOUCAT Foundation. YOUCAT® is an internationally registered
and protected brand name and logo. Filed under GM:011929131

Vormgeving en illustraties Alexander von Lengerke, Keulen, Duitsland
Opmaak Nederlandse versie Keppie & Keppie
© Nederlandse vertaling Uitgeverij Lannoo nv, 2016

Tekst vier evangeliën: Willibrordvertaling 1978³/2016
© Katholieke Bijbelstichting, Breda
Tekst overige Bijbelboeken: Willibrordvertaling 1995/2012
© Katholieke Bijbelstichting, Breda

De Willibrordvertaling is tot stand gekomen
in samenwerking met de Vlaamse Bijbelstichting, Leuven.

Imprimatur voor de oorspronkelijke Duitse uitgave:
de Oostenrijkse Bisschoppenconferentie, 2015
Imprimatur voor deze uitgave: Mgr. dr. J. Liesen,
bisschoppelijk referent voor de Bijbel, Breda, 24 juni 2016

D/2016/45/401 – ISBN 978 90 808 4465 0 – NUR 701

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

Woord vooraf Paus Franciscus 6
Woord vooraf Mgr. Patrick Hoogmartens 8
Woord vooraf Mgr. Rob Mutsaerts 9
Hoe je de Bijbel kunt lezen 10
De Bijbel is uniek 12

Het Oude Testament 14

- De Tora 16** Genesis 19 | Exodus 35 | Leviticus 50
Numeri 55 | Deuteronomium 63
- De geschiedenisboeken 74** Jozua 76 | Rechters 80 | Ruth 84 | Samuël 91
Koningen 105 | Kronieken 118 | Ezra/Nehemia 123
Tobit 128 | Judit 132 | Ester 134 | Makkabeeën 136
- De boeken van Wijsheid 140** Job 143 | Psalmen 151 | Spreuken 168 | Prediker 172
Het Hooglied 176 | Wijsheid 180 | Jezus Sirach 184
- De boeken van de Profeten 188** Jesaja 191 | Jeremia 207 | Klaagliederen/Baruch 218
Ezechiël 221 | Daniël 229
- De boeken van de Twaalf Profeten 235**
Hosea 236 | Joël 236 | Amos 237 | Obadja 238 | Jona 238
Micha 241 | Nahum 242 | Habakuk 243 | Sefanja 244
Haggai 245 | Zacharia 246 | Maleachi 247



Het Nieuwe Testament 248

- De Evangelieën 250** Matteüs 253 | Marcus 286
Lucas 293 | Johannes 309
- Handelingen van de Apostelen 327**
- De brieven 350** **Brieven van de apostel Paulus 353**
Brief aan de Romeinen 354 | Eerste brief aan de Korintiërs 359
Tweede brief aan de Korintiërs 362 | Brief aan de Galaten 364
Brief aan de Efeziërs 366 | Brief aan de Filippenzen 368
Brief aan de Kolossenzen 374 | Eerste brief aan de Tessalonicenzen 376
Tweede brief aan de Tessalonicenzen 377
Eerste brief aan Timoteüs 378 | Tweede brief aan Timoteüs 379
Brief aan Titus 380 | Brief aan Filemon 381 | Brief aan de Hebreëen 382
- De katholieke brieven 385**
De brief van Jakobus 386 | De eerste brief van Petrus 387
De tweede brief van Petrus 394 | De eerste brief van Johannes 395
De tweede en de derde brief van Johannes 398 | De brief van Judas 399
- De Apocalyps of Openbaring van Johannes 401**



Aanwijzingen voor het gebruik 408
Personenregister 409 | Zakenregister 413
Bijzondere Bijbelfragmenten 425
Lijst van kaarten en afbeeldingen 427
Copyrights 427 | Fotoverantwoording 427
Dankwoord 430

Woord vooraf



Lieve jonge vrienden,

Als jullie mijn Bijbel zouden kunnen zien, zouden jullie daar niet erg van onder de indruk zijn: Wat? Is dat de Bijbel van de paus? Dat afgetrapte oude ding? Jullie zouden me een nieuwe kunnen geven, een hele dure, maar ik zou hem niet aannemen. Ik houd van mijn oude Bijbel, want ik heb hem al mijn halve leven. Hij heeft me bijgestaan in vreugde en verdriet. Hij is mijn kostbaarste bezit. Ik leef ermee. Voor niets in de wereld zou ik hem afstaan.

De jongerenbijbel die jullie hier voor je hebben liggen, vind ik heel mooi. Hij is zo kleurrijk en zo rijk aan getuigenissen – getuigenissen van heiligen, getuigenissen van jongeren – en hij verleidt je ertoe om hem van kaft tot kaft uit te lezen. En dan...? Dan stoppen jullie hem weg. Hij verdwijnt op een plank, of ergens in een doos. Hij staat stof te verzamelen. En op een dag zullen jullie kinderen hem verkopen op een vlooiemarkt. Zo hoeft het toch niet te gaan.

Laat ik jullie dit vertellen: Vandaag de dag worden er meer christenen vervolgd dan in de begintijd van de kerk. En waarom worden ze vervolgd? Ze worden vervolgd omdat ze een kruis dragen en hun geloof in Jezus belijden. Ze worden veroordeeld omdat ze een Bijbel bezitten. De Bijbel is dus een heel gevaarlijk boek. Hij is zo gevaarlijk dat men je in sommige landen behandelt alsof je in het geheim handgranaten hamstert. Mahatma Gandhi, zelf geen christen, zei ooit eens: 'Jullie christenen hebben een document in handen dat genoeg dynamiet bevat om de hele beschaving mee op te blazen, alles op

zijn kop te zetten of deze door crises verscheurde wereld vrede te brengen. Maar jullie gaan ermee om alsof het gewoon wel aardige literatuur is, en verder niks.'

Dus wat hebben jullie nu eigenlijk in handen? Is het literatuur? Een paar mooie oude verhalen? Dan zouden we de vele christenen die zich vanwege de Bijbel lieten opsluiten en folteren, moeten zeggen: Wat dom van jullie, het is toch maar gewoon een verzameling verhalen! Nee, het Woord van God heeft het licht in de wereld gebracht. En dat licht zal nooit meer doven. In *Evangelii Gaudium* (175) schreef ik: 'Wij zoeken niet tastend in het duister, evenmin moeten wij wachten tot God het woord tot ons richt, omdat "God heeft gesproken, niet meer de grote onbekende is, maar zichzelf heeft getoond." Laten wij de verheven schat van het geopenbaarde Woord in ons opnemen.'

Jullie houden iets goddelijks in jullie handen: een boek dat is als vuur! Een boek waardoor God spreekt. Dus onthoud: de Bijbel is er niet om op de plank te laten staan, maar om in de hand te houden, om vaak in te lezen, elke dag, alleen of met anderen. Jullie gaan toch ook samen sporten of winkelen? Waarom lezen jullie niet met zijn tweeën, drieën of vieren samen de Bijbel? Buiten in de natuur, in het bos, aan het strand, 's avonds, bij het licht van een paar kaarsen... Jullie zullen iets geweldigs beleven! Of zijn jullie misschien bang om uitgelachen te worden wanneer je dat voorstelt?

Probeer aandachtig te lezen! Lees de Bijbel alsjeblieft niet alsof je een stripboek leest. Raffel het woord van God nooit zomaar af. Vraag je eens af: 'Raakt mij dat in het hart? Spreekt God in deze woorden tot mij? Raakt hij aan mijn diepste verlangen? Wat moet ik doen?' Alleen zo kan het woord van God zijn werk doen. Alleen zo kan ons leven veranderen, kan het groots en mooi worden.

Ik zal jullie vertellen hoe ik mijn oude Bijbel lees. Vaak pak ik hem even, lees er wat in en leg hem dan weer weg om me door de Heer te laten beschouwen. Niet ik ben het die de Heer beschouwt, nee, Hij beschouwt mij. Hij is er immers. Ik laat me door hem bekijken. En ik voel – en dat is geen sentimenteel gedoe – ten diepste de dingen die de Heer me zegt. Soms zegt hij ook niets tegen me. Dan voel ik niets anders dan leegte, leegte, leegte... Toch blijf ik geduldig zo wachten. Lees en bid. Ik bid zittend, want knielen doet te veel pijn. Soms val ik zelfs in slaap tijdens het bidden. Dat is helemaal niet erg. Ik ben als een zoon bij de Vader, en dat is wat telt.

Willen jullie me een plezier doen? Lees die Bijbel!

Jullie

Franciscus

Paus Franciscus

Beste jongere,

Een mens kan langs vele wegen tot geloof komen. Er is het getuigenis van iemand die vanuit zijn relatie met God of met Jezus een diepe vrede in zijn hart beleeft. Er is de dienstbaarheid aan andere mensen, die je soms vleugels geeft, omdat je in die andere mens een appel van God proeft. Er is ook je leven zelf, dat je soms door mekaar schudt of dat je op het spoor brengt van God, je Schepper en je diepste bondgenoot. En er is de weg van de liturgie en van het stille gebed in het hart.

Maar de meest betrouwbare en universele weg om in de wereld van God en van Jezus binnen te komen, is de weg van de Bijbel. Wij zijn niet de eerste generatie die naar God zoekt. Velen zijn ons in die zoektocht voorgegaan, en zij hebben gevonden. Zij werden langzaam het volk van God, waarvan de Bijbel zo indringend getuigt. En zij ontdekten dat God hen niet alleen liet. Hij zond ons de profeten en uiteindelijk ook zijn Zoon.

Wat zalig wanneer je als jongere al kan thuiskomen in de overweldigende ervaring van het geloof, zoals het ons in de Bijbel wordt verteld. Dit boekje met een uitgelezen selectie bijbelteksten en met wonderlijke inleidingen en getuigenissen wil je geloof voeden en funderen.

Mgr. Patrick Hoogmartens
Bisschop-referendaris voor jongeren
in de Vlaamse Bisschoppenconferentie

Mensen die een dagboek bijhouden, vertrouwen hun diepste gedachten en drijfveren aan dit boek toe. Voor een buitenstaander bevat het onthullende inzichten over de schrijver. De Schepper van hemel en aarde vond het belangrijk dat jij en ik toegang zouden hebben tot Zijn 'dagboek', beter bekend als de Bijbel. Alhoewel God niet zelf de pen ter hand heeft genomen, geloven katholieken dat de Bijbel een onthullend beeld geeft van God: de Vader die met mensen begaan is. Ja, wij gaan Hem ter harte. Zeker als je het gedeelte leest dat verhaalt over Gods eigen Zoon Jezus, blijkt dat God letterlijk sterfensveel van ons houdt en niets liever wil dan dat elke mens uiteindelijk deelt in het eeuwig geluk.

Door elke dag een klein fragment te lezen, ga je meer en meer beseffen wat voor God belangrijk is, hoe we met elkaar om zouden moeten gaan en wat er weggelegd is voor eenieder die het appèl van Jezus Christus ter harte neemt.

De Bijbel neemt ons mee op de weg die God met de mensheid is gegaan. We ontmoeten een rechtvaardige, maar bovenal barmhartige God. De Bijbel biedt hoop en reikt een perspectief aan waar je niet onverschillig bij kunt blijven. De Bijbel is echt een levend Woord. Levend, omdat door de teksten heen de Heilige Geest de harten van de lezers raakt.

Mogen vele jongeren Gods liefde voor hen ontdekken door deze YouCat Jongerenbijbel.

Mgr. Rob Mutsaerts
Hulpbisschop Bisdom 's-Hertogenbosch
Referent Catechese Nederland

Hoe je de Bijbel kunt lezen

De Bijbel is voor jou geschreven. Je kunt hem lezen en zo Gods Woord het woord van jouw leven laten worden. De volgende tien regels kunnen je daarbij helpen.

Lees de Bijbel...

... en bid.



De Bijbel is de Heilige Schrift. Daarom is het goed om voor het lezen God om zijn Heilige Geest te vragen en hem na het lezen te bedanken. Hoe je kunt bidden? Probeer het gewoon eens met dit korte gebed: 'Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.' (Ps 119,105).



... laat je verrassen.

De Bijbel is een boek vol mooie verrassingen. Als je sommige verhalen al eens hebt gehoord, moet je ze toch nog eens een tweede kans geven. Gun jezelf een tweede kans! De Bijbel toont je de alles overstijgende uitgestrektheid en grootsheid van God.



... verheug je.

De Bijbel is een groot liefdesverhaal met een happy end: de dood krijgt geen kans. Het leven overwint. Die blijde boodschap vind je in alle Bijbelteksten terug. Zoek ernaar – en verheug je, wanneer je haar hebt gevonden.



... doe het regelmatig.

De Bijbel is het boek voor je leven. Als je er dagelijks in leest, al is het maar een vers of een klein stukje, zul je begrijpen hoe goed dit boek je doet. Het is net als met sport en muziek: Alleen door te blijven oefenen kom je verder, en wanneer je eenmaal een beetje getraind bent, wordt het echt leuk.



... lees niet te veel.

De Bijbel is een reusachtige schat. Die krijg jij zomaar voor niets. Maar je hoeft dat cadeau niet gelijk helemaal uit te pakken. Lees niet meer dan je in één keer kunt opnemen. Als iets je bijzonder aanspreekt, schrijf het dan op en leer het uit je hoofd.

” Leef datgene wat je van het evangelie begrepen hebt. Al is het nog zo weinig. Maar leef het!

FRÈRE ROGER SCHUTZ

... neem de tijd.

De Bijbel spreekt tot je hart. Wanneer je leest in de Bijbel, blijft het nooit alleen bij lezen. God opent je hart. Zijn Woord wordt nu voortaan ook in jouw leven geschreven en je kunt het in de kerk vieren. Met een open hart de Bijbel lezen – daartoe nodigen we je uit.



... wees geduldig.

De Bijbel is een boek vol diepzinnige wijsheden, maar soms zijn die wat raadselachtig en ongewoon. Je zult het heus niet allemaal gelijk begrijpen. Veel van wat er verteld wordt, moet je ook in zijn historische context zien. Heb wat geduld met jezelf en met de Bijbel. Als je iets niet direct begrijpt, kijk dan eens naar de verbanden of naar de andere passages die over hetzelfde thema gaan. Jouw Bijbel helpt je altijd wel weer op weg.



... lees hem samen met anderen.

Je kunt met anderen delen wat de Bijbel jou zegt. Wat anderen in de Bijbel hebben ontdekt, kan jou weer helpen om het beter te begrijpen. Wanneer je met anderen over de Bijbel praat, let er dan op dat het Woord van God centraal blijft staan en dat het gesprek niet te veel afdrijft. Gebruik de Bijbel nooit als een wapen tegen iemand anders, want hij is juist een brug voor vrede-stichters.



... open je hart.

De Bijbel spreekt tot je hart. Wanneer je leest in de Bijbel, blijft het nooit alleen bij lezen. God opent je hart. Zijn Woord wordt nu voortaan ook in jouw leven geschreven en je kunt het in de kerk vieren. Met een open hart de Bijbel lezen – daartoe nodigen we je uit.



... ga op weg.

De Bijbel is een kompas voor je leven. Hij toont je de richting. Jouw levensweg bewandel je zelf. Maar niet alleen. Denk maar aan de Emmaüsgangers (Luc. 24,13-35). Eerst herkenden ze Jezus niet toen hij bij hen was in hun rouw. Maar toen zeiden ze tegen elkaar: 'Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?' (Luc. 24,32)





De Bijbel is uniek

De Bijbel is uniek. Het is het wijdst verspreide boek ter wereld. Geen enkel ander boek werd zo vaak vertaald. Geen enkel ander boek heeft zoveel betekend in de geschiedenis van de mensheid. Voor alle christenen is de Bijbel de Heilige Schrift.

De Bijbel is wereldliteratuur. Hij bevat prachtige verhalen. Veel Bijbelboeken zijn bijzonder poëtisch, bijvoorbeeld het boek Job en een hele reeks Psalmen uit het Oude Testament, of het Hooglied (1 Kor. 13) en de Openbaring van Jo-

hannes uit het Nieuwe Testament. Vaak is de Bijbel ook schokkend. Hij is kritisch. En soms doet hij wat vreemd aan. Soms duurt het jaren voor je een bepaalde passage uit de Heilige Schrift begrijpt. Het loont echter de moeite om het te blijven proberen. Voor alle christenen vormt hij een getuigenis van het geloof.

Maar dat niet alleen: De Bijbel is het 'Woord van God'. Hij bevat menselijke woorden en is in mentaal geschreven. Toch is het boek een openbaring. Het werd geschreven omdat men-



sen naar het Woord van God hebben geluisterd en het in hun eigen woorden hebben opgeschreven. Het is overgeleverd omdat anderen deze mensen op hun woord geloofden, omdat ze erop vertrouwden dat ze niets hadden verzonnen en werkelijk over de boodschap van God vertelden.

De Bijbel wil ons bewegen. Hij wil ons motiveren tot een leven waarin we naar het goede streven. In dat leven moeten we de liefde voor God en de liefde voor de medemens verenigen. Daarom kan het niet bij lezen blijven. We moeten ook bidden, anderen helpen en nadenken over het geloof – en dat allemaal in het blijde besef dat er een God bestaat die ons dit leven schenkt.

B Luister Israë! De Heer is onze God, de Heer is de Enige. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u vandaag voorschrijf, moet u in uw hart prenten. Spreek er met uw kinderen telkens opnieuw over, wanneer u thuis bent en onderweg, als u slapen gaat en opstaat.

Deut. 6,4–7



Het Oude Testament



Christenen noemen het eerste deel van de Bijbel het Oude Testament. Het is een verzameling geschriften die getuigenis afleggen van de schepping en van Gods liefde voor de mens voordat Jezus op de wereld kwam. 'Oud' betekent niet 'verouderd', maar 'oorspronkelijk'.

Dit 'Oude Testament' was de Bijbel van Jezus. Dit boek kende hij, hij hield ervan en citeerde er vaak uit. Het vormt het uitgangspunt van zijn verkondiging. Jezus beschouwt het als zijn opgave om de boodschap van het Oude Testament in een nieuwe geest om te zetten.

Aan het Oude Testament is door veel verschillende mensen geschreven. Slechts van enkele van deze boeken weten we precies wie ze heeft geschreven. De meeste boeken van het Oude Testament werden in het Hebreeuws geschreven – en sommige in het Aramees of het Grieks. De meeste boeken zijn in Israël ontstaan, maar sommige misschien ook buiten het Heilige Land. Het heeft eeuwen geduurd voor het Oude Testament zijn huidige vorm had bereikt.

Het Oude Testament is het totaal van de Heilige Schrift voor het jodendom. Het Nieuwe Testament wordt in het jodendom niet erkend. De Hebreeuwse Bijbel bestaat volgens de joodse traditie uit drie delen: de Tora, de Profeten en de Geschriften. De Tora bestaat uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (Genesis tot en met

Deuteronomium). Profeten bevat een aantal geschiedenisboeken (vanaf Jozua), maar ook de zogeheten 'schriftprofeten', waartoe Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf kleine profeten (van Hosea tot en met Maleachi) worden gerekend. De 'Schrift' bestaat daarnaast nog uit alle overige in het Hebreeuws geschreven werken, bijvoorbeeld de Psalmen.

Het christelijke Oude Testament is enigszins anders ingedeeld. Na de 'Pentateuch' (Genesis tot en met Deuteronomium) komen de geschiedenisboeken, vervolgens de boeken van de wijsheid en tot slot de profeten, waartoe ook het boek Daniël wordt gerekend. Daarnaast bevat het Oude Testament van de oosterse en de rooms-katholieke tradities meer boeken dan de joodse Bijbel: De Wijsheid van Jesus Sirach,

B Uw woord is een lamp voor mijn voeten, uw woord is een licht op mijn weg.

Ps. 119,105

” Het Nieuwe Testament ligt in het Oude verborgen, en het Oude is in het Nieuwe zichtbaar.

AUGUSTINUS



Baruch, Tobit, Judit, het Eerste en het Tweede boek van de Makkabeeën, Wijsheid. Ook het Nieuwe Testament kent een dergelijke indeling.

De geschriften van het Oude Testament getuigen van een revolutie in de geschiedenis van de religies van de mensheid. Terwijl vrijwel alle volkeren rondom Israël nog beefden voor honderden of zelfs duizenden goden, ontstond in Israël het geloof dat er slechts één God bestond in heel het universum. Het jodendom, het christendom en de islam zijn sterk bepaald door dit uitgangspunt.

Het Oude Testament bevat passages waarin zeer openlijk over geweld wordt gesproken. Soms lijkt God zelfs gewelddadig te zijn. Dat laat enerzijds zien dat de Bijbel ook op een realistische manier aandacht heeft voor de moeilijke en pijnlijke kanten van de werkelijkheid: God heeft met alle aspecten van het leven te maken. Anderzijds moeten we dergelijke passages wel voorzichtig lezen en ze proberen te begrijpen. We mogen nooit denken dat bepaalde passages in de Bijbel vernietigend geweld rechtvaardigen. God is vóór alles de God van het leven (Gen. 1-2) en de barmhartigheid (Ex. 34,6-7).



De Tora





Het Hebreeuwse woord 'Tora' betekent 'leer, onderricht'. Ze bestaat uit de eerste vijf boeken van de Bijbel (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium). Precies zoals de evangeliën door hun plaats vooraan in het Nieuwe Testament duidelijk te herkennen zijn als de belangrijkste boeken, zo werkt dat ook met de Tora in het Oude Testament. Ze is het fundament waarop al het andere rust. In het christelijke Oude Testament heet de Tora de 'Wet', omdat ze de openbaring van de Wet aan Mozes op de Sinaï bevat, met de Tien Woorden (de tien geboden) voorop.

De Tora vertelt het hele verhaal van de schepping (Genesis 1-2) tot de sterfdag van Mozes (Deuteronomium 34). Op de zogenaamde oergeschiedenis (Gen. 1-11) volgen de vertellingen van de aartsvaders en -moeders (begonnen door

Abraham en Sara, Gen. 12-50), over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte (Ex. 1-15), over de lange ontmoeting met God op de berg Sinaï (van Ex. 19 tot en met Num. 10), de rest van de tocht door de woestijn in de richting van het beloofde land (vanaf Num. 10) en de uitgebreide rederoeringen van Mozes op de laatste dag van zijn leven, zoals we die in het boek Deuteronomium vinden.

De Tora vormt zo als het ware een 'voorgeschiedenis' van de tijd voordat het leven van het volk Israël in het Heilige Land begon. Met de schepping, de roeping van Abraham, de openbaring van de goddelijke naam, de bevrijding uit Egypte en het geschenk van de Wet, wordt de basis gelegd voor het geloof in God, zowel in het jodendom als in het christendom.





HET BOEK

Genesis

Het eerste boek van de Bijbel begint met Gods schepping van de wereld en de mens (Gen. 1-2), en het eindigt met het verblijf van de grote familie van Jakob (die de naam Israël draagt) in Egypte. Later zullen de Israëlieten weer uit Egypte vertrekken. Dat wordt in het volgende boek, Exodus, beschreven.

In het boek Genesis ligt in de eerste elf hoofdstukken de nadruk op de schepping van alle mensen. Zo wordt duidelijk dat de Bijbelse God allesomvattend is en in het hele universum aanwezig. Met Noach sluit hij een verbond met alle levende wezens (Gen. 9) en geeft hij hen zijn zegen. Het teken van dat verbond is de regenboog (Gen. 9,12-17).

In de hoofdstukken daarna is in Genesis te zien hoe God contact maakt met de mensen: Hij begeleidt hen en verzekert hen dat Hij ze altijd terzijde zal staan. Dat merken met name Abraham, Isaak en Jakob met hun vrouwen en kinderen, juist ook onder moeilijke omstandigheden. Hongersnood, eigen falen, conflicten, het leven in een vreemd land – steeds wanneer ze in nood zijn, betoont God zich hun helper.

TWEE SCHEPPINGSVERHALEN (GEN. 1-2)

De eerste twee hoofdstukken van de Bijbel zijn een geloofsbelijdenis: God heeft de wereld en de mensen geschapen. De Bijbel probeert niet om een natuurwetenschappelijke verklaring te geven voor het ontstaan van het universum. Hij probeert eerder om de zin, de diepere betekenis en de belangrijke samenhangen in de kosmos aan te wijzen. Dat alles doet hij aan de hand van het wereldbeeld dat mensen toen hadden, maar dan wel op geheel eigen wijze: Alles wat bestaat, heeft zijn oorsprong in God en heeft aan Hem het leven te danken. Het eerste verhaal vertelt over een geordende, goede schepping. Die heeft twee doelen: de schepping van de mens (Gen. 1,26f.) en de dag waarop God uitrustte, de zevende dag (Gen. 2,1-3), de Sabbat.

99 Groot bent u, o Heer, en boven alle lof verheven. En dan wil de mens u prijzen, dit onbeduidende deel van uw schepping. Uzelf zet hem daartoe aan, want u hebt ons zo geschapen, dat wij op u gericht zijn en dat ons hart geen rust vindt tot het in u rust.

AUGUSTINUS VAN HIPPO
(354-430 n. Chr.),
kerkleraar en filosoof

De eerste vertelling (Gen. 1,1-2,4a)

1 ¹ In het begin schiep God de hemel en de aarde. ² De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte, en de geest van God zweefde over de wateren. ³ Toen zei God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. ⁴ En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis; ⁵ het licht noemde God dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de eerste dag. ⁶ En God zei: 'Er moet een uitspannel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere.' ⁷ En God maakte het uitspannel; Hij scheidde het water onder het uitspannel van het water

erboven. Zo gebeurde het. ⁸ Het uitspannel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend; dat was de tweede dag.

⁹ En God zei: 'Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.' Zo gebeurde het. ¹⁰ Het droge noemde God land, en het samengevloeiende water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was. ¹¹ En God zei: 'Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.' Zo gebeurde het. ¹² En uit het land schoot jong groen op, gras, zaadvormend gewas, in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen, met zaad erin. En God zag dat het goed was. ¹³ Het werd avond en het werd ochtend; dat was de derde dag.

¹⁴ En God zei: 'Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren, ¹⁵ en als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.' Zo gebeurde het. ¹⁶ God maakte de twee grote lampen, de grootste om over de dag te heersen, de kleinste om te heersen over de nacht, en Hij maakte ook de sterren. ¹⁷ God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, ¹⁸ om te heersen over de dag en over de nacht, en om het licht van de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. ¹⁹ Het werd avond en het werd ochtend; dat was de vierde dag. ²⁰ En God zei: 'Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen

Y → 42

Kun je overtuigd zijn van de evolutie en toch in de Schepper geloven?

